

## Lucas 24:49-53

<sup>49</sup> Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.'

<sup>50</sup> Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. <sup>51</sup> Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. <sup>52</sup> Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, <sup>53</sup> waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.

*Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling*  
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

## Lucas 24:49-53

<sup>49</sup> Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.'

<sup>50</sup> Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. <sup>51</sup> Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. <sup>52</sup> Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, <sup>53</sup> waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.

*Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling*  
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap